



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,  
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,  
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,  
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων  
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

«*Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός*» (Γαλ. 2, 20)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, βρισκόμαστε σήμερα, πρώτη Σεπτεμβρίου, στήν ἀρχή ἑνός νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία ἐφέτος συμπίπτει μέ τήν ἀναστάσιμη ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἔναρξη τῆς δημόσιας δράσης τοῦ Κυρίου, μέ τό κήρυγμά Του στή συναγωγή τῆς Ναζαρέτ, ὅπου, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀποκαλύπτει γιά τόν ἑαυτό Του ὅτι ἦλθε «*κηρῦξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν*» (Λουκ. 4,19), νά κηρύξει δηλαδή τήν ἔναρξη μιᾶς νέας ἐποχῆς, δεκτῆς καί εὐάρεστης στόν Θεό. Ὅλη αὐτή ἡ περίοδος, ἀπό τήν Ἐνανθρώπιση ἕως τή Δευτέρα Παρουσία, ἀποτελεῖ ἕνα νέο αἰώνιο ἔτος, κατά τό ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἡ πλήρης, τελεία καί ἀμέριστη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Μονογενοῦς Του Υἱοῦ, πού δέχτηκε ἐκούσια τή σταυρική θυσία χάριν τῆς σωτηρίας μας.

Ὁ Κύριος, μέ τή θυσία Του, ἐγκαθίδρυσε ἐπί τῆς γῆς τήν Ἐκκλησία καί θεμελίωσε τά ἱερά της Μυστήρια, ὥστε νά συνεχιστεῖ τό ἔργο Του ἀνά τούς αἰῶνες. Ἡ συμμετοχή μας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δημιουργεῖ μιᾶ σχέση προσωπική καί οὐσιαστική μέ τόν Σωτήρα Κύριο, χαρίζοντάς μας δῶρα ὑψίστα καί σωτήρια: πρωτίστως, τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, καθαρίζοντάς μας ἀπό κάθε μολυσμό «*σαρκός καί πνεύματος*»: ἔπειτα μᾶς ἀποσπᾶ ἀπό τά φθαρτά καί πρόσκαιρα τῆς παρούσης ζωῆς καί μᾶς στρέφει πρὸς τά πνευματικά καί αἰώνια· καί τό πιό σπουδαῖο, μᾶς παρέχει τή δυνατότητα, μέσῳ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, νά ἐνωθοῦμε μέ τόν Χριστό καί νά ἀλλάξει καθολικά ἡ ζωή μας, κατά τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «*ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός*» (Γαλ. 2,20).

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξαιρέτως, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τή Χάρη τοῦ Κυρίου, καθῶς ἀπέναντί Του ὅλοι εἴμαστε ἀδύναμοι καί μοιάζουμε μέ «*κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον*». (Ματθ. 11,7). Βασική προϋπόθεση ὅμως γιά νά λάβει κάποιος τή Θεία Χάρη, εἶναι νά ἔχει πίστη στόν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ, ὄχι διανοητική καί θεωρητική, ἀλλά καρδιακή καί ζωντανή. Πολλές φορές ἕνας μικρός πειρασμός ἢ μιᾶ μεγάλη θλίψη φέρνει στό φῶς τήν

ὀλιγοπιστία μας. Γι' αὐτό ὅμως ἔχουμε τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ὁ μοναδικός «εὐδῖος λιμένας», πού προσφέρει καταφύγιο καί ἀνάπαυση σε ὅσους προσέρχονται καί ζητοῦν τὴ βοήθειά της. Εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου, μέσα στό ὅποιο ὁ ἄνθρωπος ἀσφαλίζεται καί ὀδηγεῖται στή σωτηρία. Σέ ὅλη τὴν ἱστορική της διαδρομή, μᾶς προτείνει αὐτό πού συνιστᾶ τό αἰώνιο θέλημα τοῦ Θεοῦ: νά ἐμπιστευθοῦμε δηλαδή στόν Χριστό «ἐαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν».

Ἡ ἀνατολή αὐτοῦ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους μᾶς καλεῖ νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι στή ζωὴ βρισκόμαστε κατὰ χάριν Θεοῦ καί ὅτι Ἐκεῖνος παρατείνει τόν χρόνο τῆς διαμονῆς μας, ὡς «καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος», προκειμένου νά ζοῦμε κατὰ τό ἅγιο θέλημά Του. Ἄς θέσουμε ὡς προτεραιότητά στή ζωὴ μας τὴν εὐθυγράμμιση τῶν ἐπιθυμιῶν μας μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐξάλλου καθημερινά αἰτούμαστε στό «Πάτερ ἡμῶν». Εὐχομαι ὀλόψυχα, ὁ Δωρεοδότης Κύριος νά εὐλογήσει «τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του», νά σκορπίσει ἄφθονη τὴ χάρη Του σέ ὅλους μας, ὥστε νά ζήσουμε «τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν», σύμφωνα μέ τό θέλημα Του, τηρῶντας «ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ, τίς ἅγιες ἐντολές Του.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ