



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλήρον,
Τά Ἐντιμα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς
Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπάννυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

«Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς σου τό αἶδιον»

(Ἀπολυτίκιον ἐορτῆς)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Τό λαμπρόφορο καί ἀποκαλυπτικό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού σήμερα ἐορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας, ἀποτελεῖ τή φανέρωση τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία κατά θεία Οἰκονομία γίνεται συνάμα καί δόξα τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα ἀπό αὐτό τό ἱερό, ὑπερφυσικό καί πολὺ τιμητικό γιά ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση γεγονός, μᾶς προσκαλεῖ σήμερα ὁ Κύριος νά ἀνέλθουμε κι ἐμεῖς μαζί μέ τούς ἀγαπημένους μαθητές Του, Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη στό ὄρος Θαβῶρ καί νά ἀτενίσουμε τή λαμπρότητα τῆς θεϊκῆς Του μορφῆς, νά βρεθοῦμε, κατά τόν ἱερό ὕμνογράφο «φωτοφανεῖς», καί νά ὑποστοῦμε ἐθελούσια «τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν» πού πηγάζει ἀπό τὴν εἰκόνα τοῦ προσώπου Του.

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου ἦταν ὄχι μόνο ἓνα μεγάλο στήριγμα γιὰ τοὺς μαθητὲς ἐν ὄψει τοῦ Πάθους Του, ἀλλὰ καί ἐπιβεβαίωση τῆς σημαντικότερης ἀλήθειας τοῦ κηρύγματος πού ἐπρόκειτο νά κηρύξουν: ὅτι ὁ Κύριος ἦταν ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὴ Μεταμόρφωσή Του δὲν ἔγινε κάτι πού δὲν ἦταν προηγουμένως, ἀλλὰ φανέρωσε ποιὸς ἦταν προαιωνίως. Λίγο πρὶν τὸ πάθος Του ἔλεγε στοὺς μαθητὲς Του γιὰ τὴ σύλληψή Του, τὴ Σταύρωσή Του, καθὼς καί γιὰ τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν μαθητῶν Του καί τὸ μῖσος πού θὰ εἰσέπρατταν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ νά μὴν ἀπογοητευθοῦν λοιπόν, βλέποντας ὅλα αὐτὰ νά ἐπαληθεύονται, καί ἐγκαταλείψουν τὸ ἔργο τους, ἀλλὰ καί γιὰ νά κρατήσουν βέβαιη καί σταθερὴ τὴν ἐλπίδα σέ ὅσα οὐράνια τοὺς ὑποσχέθηκε, «μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον Αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια Αὐτοῦ ἐγένοντο λευκὰ ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. 17,2). Μεταμορφώθηκε καί τοὺς ἀποκάλυψε τὴ θεϊκὴ Του δόξα,

όση βέβαια μπορούσαν να δούν, διότι δέν άντεξαν να βλέπουν καί τήν μικρή αυτή έλλαμψη τής θεότητάς Του, όπως λέει ο ίερός Εύαγγελιστής, «έπεσον επί πρόσωπον αυτών καί έφοβήθησαν σφόδρα» (Ματθ. 17,6). Έτσι βεβαιώθηκαν ότι ή δόξα του Κυρίου τους όχι μόνο δέν θα Τούς εγκαταλείψη, αλλά με αυτήν καί πάλι θα έλθη «κρῖναι ζώντας καί νεκρούς».

Μέτοχοι αυτής τής πραγματικότητας μπορούμε εν δυνάμει να γίνουμε καί όλοι όσοι αποδεχτούμε αυτό τό θείο καί ύπερβατικό θέαμα τής θείας Μεταμόρφωσης. Όπως ύπογραμμίζει ο άπόστολος Παύλος, όλος ο λαός του Θεού βλέπει τήν δόξα του Χριστού καί μεταμορφώνεται καί αυτός μαζί Του «άπό δόξης εις δόξαν, καθάπερ άπό Κυρίου Πνεύματος» (Β' Κορ. 3, 18). Κατά συνέπεια, ή παρούσα έορτή, άπευθύνεται καί στη δική μας καθημερινή ζωή καί τους πνευματικούς μας άγώνες. Ένα θεόσδοτο προσκλητήριο αγάπης προς όλους έμας, ώστε να Τόν ακολουθήσουμε σε μιά άνοδική πορεία προς τό όρος Θαβώρ, δηλαδή σε μιά πνευματική άνάβαση έσωτερικής καθαρότητας. Τό δοξασμένο σώμα του Κυρίου στο όρος Θαβώρ άποτελεί τή διαβεβαίωση ότι μπορούμε πλέον οί άνθρωποι να ένωθούμε «εν Χριστώ Ίησοϋ» με τον Θεό, ως μέλη του σώματός Του καί τής Έκκλησίας Του, μέσα από τά ιερά Μυστήρια, αλλά καί τής προσωπικής άσκήσεως των άρετών.

Αγαπητοί μου άδελφοί,

Η σημερινή έορτή τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ίησοϋ Χριστού, διακηρύττει τό άπρόσιτο μεγαλείο του Θεού, τή θαυμαστή αγάπη Του καί συνάμα τό μεγαλείο του θεωμένου ανθρώπου στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Μόνον όταν ο άνθρωπος λάβει τό φώς του Θεού, μπορεί τότε να άξιωθεί τής δόξης Του, δηλαδή τής θέωσης, ανάλογα βέβαια με τήν προαίρεση καί τήν πίστη του. Με τό βλέμμα στραμμένο στο όρος Θαβώρ, εύχομαι ολόψυχα να άξιωθούμε καί έμεις, όπως οί άγιοι Άπόστολοι, αυτής τής θείας χάριτος του «άκτίστου φωτός», ώστε να καρποφορούμε στις άρετές καί να αναπέμπουμε θερμή προσευχή στον Κύριο αναφωνώντας συνάμα με τον ίερό ύμνωδό, «*Λάμψον καί ήμιν τοις άμαρτωλοίς τό φώς σου τό άϊδιον*».

Μετά πατρικών εύχών καί τής εν Κυρίω αγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ο Νέας Ίερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ