



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2020

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

«Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε»
(Κοντάκιον Ἑορτῆς)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ 25^η Μαρτίου σηματοδοτεῖ τήν ἀνάμνηση δύο κορυφαίων γεγονότων τῆς ἱστορίας μας. Πρῶτον, τοῦ κοσμοσωτηρίου μηνύματος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καί τῆς ἐν σώματι εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, στόν χρόνο καί τήν ἱστορία. Δεύτερον, τήν ἱστορική ἔναρξη τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν προγόνων μας, τῶν Ἑλληνῶν, γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ἐπί τετρακόσια χρόνια τουρκικοῦ ζυγοῦ, τῆς σκλαβιάς καί τοῦ σκοταδισμοῦ.

Ἑορτάζουμε λοιπόν τήν ἀρχή τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ σωτηρίου σχεδίου τοῦ Θεοῦ διά τοῦ τιμίου προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ἡ Παναγία μας ὑπῆρξε τό καταλληλότερο πρόσωπο, ὁ ἀγίότερος τῶν ἀνθρώπων, πού ἐπιλέχθηκε ἀπό τόν Θεό ὥστε νά κυφορήσει στά ἀγνά καί παρθενικά της σπλάχνα, τόν Κύριο τῆς Δόξης. Ἡ Θεοτόκος, ταπεινά καί ἀθόρυβα συναίνεσε στήν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι ἔγινε ἡ «ἐπουράνιος κλῖμαξ δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός» ὁ Ὅποιος διά τῆς Θεοτόκου προσέλαβε «ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην μορφήν». Ἀπό τότε, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ ταπεινή Μαρία, ἡ κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἔγινε, μετά τόν Χριστόν, τό σπουδαιότερο πρόσωπο στήν ἱστορία καί τήν πίστη μας, καί ὅλοι οἱ Χριστιανοί προσβλέπουμε στίς μεσιτείες της καί τήν παρηγορία της στόν Υἱόν της καί Θεόν μας.

Ἐλπίζοντας καί πιστεύοντας στήν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, ξεκίνησαν οἱ Ἕλληνες τοῦ '21 τήν δίκαιη καί ἱερά Ἐπανάστασή τους, ἐπιλέγοντας τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὥστε νά ξεκινήσουν τόν Ἀγῶνα τους ἐναντίον τοῦ κατακτητοῦ. Μετά τήν Θεία Λειτουργία στίς 25 Μαρτίου 1821, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ἐκεῖ στά ἡρωικά Καλάβρυτα, εὐλόγησε τό Λάβαρο τῆς Ἐπανάστασης καί οἱ ἀγωνιστές ξεχύθηκαν μέ πίστη ὥστε νά

ἀντιμετωπίσουν τόν ἐχθρό. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ βοήθεια τῆς Παναγίας μας ἦταν τό πιό δυνατό τους ὄπλο, καθότι τά μέσα που διέθεταν ἦταν πενιχρά. Τό θαῦμα ὅμως ἔγινε. Ὁ Ἀγῶνας ἄρχισε νά ἐδραιώνεται καί νά δυναμώνει, παρὰ δυσκολίες καί τίς ἀντίξοες συνθήκες, καί ἔτσι ὀδηγηθήκαμε στήν σταδιακή Ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἰδρυση τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Ἀπό τά παραπάνω, διαπιστώνουμε τήν ἐπί αἰῶνες τώρα πίστη τῶν Ἑλλήνων στόν Τριαδικό Θεό, τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τήν διαχρονική στήριξη τῶν ἐλπίδων του λαοῦ μας σέ Ἐκείνην. Τήν γλυκιά μας Μητέρα.

Ἰδιαιτέρως σήμερα ἀδελφοί μου, μέσα σέ αὐτή τήν δεινή καί ἄνευ προηγουμένου κατάσταση πού ζοῦμε, πού βλέπουμε ὅτι εἴμαστε ἀδύναμοι νά ἀντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο μόνοι μας, χωρίς τήν βοήθεια του Θεοῦ, καλούμαστε νά ἐναποθέσουμε τήν ἐλπίδα μας στήν Παναγία μας. Μέ μετάνοια καί ταπείνωση νά τήν πλησιάσουμε καί νά τῆς ζητήσουμε νά μεσιτεύσει καί νά παρακαλέσει τόν Κύριό μας, ὥστε νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό κάθε κίνδυνο. Ὅπως ψάλλουμε καί στό ἀγαπημένο μας Κοντάκιο «Τῆ Ὑπερμάχῳ» νά τῆς ποῦμε: «ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε». Νά μᾶς προστατεύσει καί νά μᾶς λυτρώσει ἀπό κάθε κακό, ἀρρώστεια καί ἀσθένεια καί ἀπό κάθε πονηρό ἄνθρωπο πού ἐπιβουλεύεται τήν παγκόσμια ἀσφάλεια μέ κάθε μέσο καί τρόπο. Ἡ Παναγία μας βοήθησε τό ἔθνος μας τότε καί πάντοτε, βοήθησε καί βοηθᾷ κάθε ψυχή πού τήν ἐπικαλεῖται μέ πίστη καί ταπείνωση. Καί ἄς τήν παρακαλέσουμε σήμερα, κατά τήν ἁγία αὐτή Ἑορτή νά μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς διατηρήσει ὑγιεῖς καί ἐνωμένους ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά προσκυνήσουμε καί νά ἐορτάσουμε τά Θεῖα Πάθη καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Εὐχομαι ὅπως ἡ Παναγία Θεοτόκος εὐλογεῖ τόν Κόσμο μας, τό ἔθνος μας, τόν Ἑλληνισμό τῆς Ἀμερικῆς, τά παιδιά μας, τούς γέροντες καί νά μᾶς λυτρώσει ἀπό κάθε κακό καί κίνδυνο ὥστε μέ υἱεῖα καί ἐνότητα νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.

Ζήτω τό ἔθνος μας! Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Καλή συνέχεια τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἱερσῆς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ