



## ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

### ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 228/2022

#### Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την ημέρα του «ΟΧΙ»

28 Οκτωβρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νίκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»  
(Α΄ Κορ. 15:57).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἄς προσφέρουμε δοξολογία καὶ εὐχαριστίες εὐγνωμονώντας τὸ Θεὸ κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ». Μία ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἀναπολοῦμε τὴ γενναιότητα καὶ τὸ ἀπίστευτο κουράγιο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὸ φασισμό καὶ τὴν καταπίεση. Δείχνουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας ὄχι μόνο γιὰ τὶς νίκες τῶν ἀνδρείων προγόνων μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς συνέπειες τῶν νικηφόρων ἀγώνων τους στὴ ζωὴ μας.

Μποροῦμε σήμερα νὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν ἐλευθερία στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀμερική γιὰτὶ ἄλλοι θυσιάστηκαν γιὰ ἐμᾶς. Αὐτοὶ ἔσπειραν τοὺς σπόρους γιὰ τὸ θερισμὸ τῶν καρπῶν τῆς ἐλευθερίας, ὅπως μᾶς λέει ὁ ψαλμωδός: «πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον βάλλοντες τὰ σπέρματα αὐτῶν» (Ψαλμ. 125:6-7). Ἐσπερναν, μὴ φοβούμενοι τὸ κρῦο καὶ τὴ βροχή, τὴν πείνα καὶ τὴ δίψα. Ἐσπερναν πολεμώντας μαχόμενοι, ὑπομένοντας ὑπερβολικὲς στέρησεις. Πολλοὶ πέθαναν χωρὶς νὰ προλάβουν νὰ



έορτάσουν τὸ θρίαμβο ἀπέναντι στὶς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα, ἀλλὰ αἰσθανόταν στὰ βάθη τῆς καρδιάς τους καὶ μέχρι τὸ μεδούλι τῆς ψυχῆς τους τὴν τελικὴ νίκη μέσω τοῦ Κυρίου τους Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στὰ βουνὰ καὶ στὰ φαράγγια, στὰ δάση καὶ τὶς χαράδρες, αὐτοὶ οἱ πολεμιστὲς ἔζησαν καὶ πέθαναν, μιμούμενοι τοὺς πνευματικὸς ἀγωνιστὲς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὅποιοι ἔχουν παρόμοιους τόπους κατοικίας, ὅπως ὁ ἀπόστολος λέει: «ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὄπαῖς τῆς γῆς» (Ἐβραίουσ 11:38). Συχνὰ ἐπάνω σὲ ἀπομονωμένα παρατηρητήρια, σὲ σκοπιὰ καὶ ἄλλες φορὲς ἀκόμη καὶ μὲ ἀνταρτοπόλεμο ἐνάντια στὴ συντριπτικὴ ὑπεροπλία τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐλευθερίας, οἱ Ἕλληνες κατὰ τὸ Δεύτερο Παγκόσμιον πόλεμον ποτὲ δὲ δίστασαν καὶ ποτὲ δὲν ὑποχώρησαν. Γνωρίζουμε ὅλοι γιὰ τὴν καθυστέρηση ποὺ προκάλεσαν οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις στὸν Ἄξονα καὶ γιὰ τὴν ἐλπίδα ποὺ ἔδωσαν σὲ ὅλα τὰ ἔθνη.

Ἀγαπητοὶ μου χριστιανοί, αὐτὴ ἡ ἀνδρεία καὶ αὐτὲς οἱ ἀξίες παραμένουν ἀναλλοίωτες εἰς τὸν αἰῶνα. Μὲ τὸ συλλογικὸ θάρρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀκαταμάχητη θέλησή του γιὰ τὴν ἐλευθερία, ἀποκτοῦμε μίαν εἰκόνα ἀπὸ τὶς νίκες τῶν παλαιῶν μαρτύρων ἀπέναντι στοῦ κακοῦ, καθὼς καὶ μοναδικὰ πρότυπα στὴ ζωὴ μας ποὺ ἐμπνέουν νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ὁ Χριστὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ δίνει τὴν ἐλευθερία ἀπέναντι στὴν ἁμαρτία, στοῦ κακοῦ καὶ ἐν τέλει ἀπέναντι στοῦ θάνατο. Ἄς διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τὴν ἐλευθερία ποὺ μᾶς δωρίστηκε, προσφέροντας ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ δοξάζοντας εὐχαριστιακὰ τὸ Θεὸ γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς καρποὺς ποὺ μᾶς χάρισε πλουσιοπάροχα.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος