



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 248/2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἐορτὴ τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

6 Νοεμβρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα» (Ψαλμὸς 103:5).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κάθε χρόνο κατὰ τὴν ἐορτὴ τῆς συνάξεως τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν ἄλλων ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, κάνουμε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ πολυτιμότερο ἴδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τὸν οἶκο εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ». Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς ἴσως νὰ μὴν ἀντικρύσουμε ποτὲ τὸ πρόσωπο ἑνὸς ἀγγέλου στὴ ζωὴ αὐτὴ, ὅμως συχνὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὴν παρουσία τους. Φέρνουν μηνύματα ἀγάπης ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ μᾶς ἐνισχύουν ὅταν βρίσκομαστε ἐν καιρῷ πειρασμοῦ, ἰδίως ὅταν ἡ πίστη μας δοκιμάζεται. Ἀλλὰ ὅσο χρειαζόμαστε τὴ βοήθεια καὶ τὴν προστασία τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων, ἄλλο τόσο ὀφείλουμε νὰ μιμούμαστε τὸν ἀγγελικὸ βίον τους, δηλαδή νὰ εἶμαστε φορεῖς τῆς ἀγάπης, τοῦ ἐλέους, τῆς συγχωρήσεως καὶ τῆς συμπαθείας πρὸς τοὺς ἄλλους, γινόμενοι «πυρὸς φλόγα» ὡς λειτουργοὶ τοῦ ὑψίστου, καθὼς καὶ ὁ ψαλμωδὸς ἐπισημαίνει.



Δίνεται μοναδική εύκαιρία νὰ ἀναλάβουμε τὴν ἀπόστολή καὶ νὰ συνεισφέρουμε κατὰ τὸ δυνατὸ στὴ λειτουργία τοῦ οἴκου εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαήλ» μὲ ἀγάπη καὶ αὐταπάρνηση, διότι ἡ ἀποστολή αὐτὴ ἐπικεντρώνεται στὴν ὑποστήριξη τῶν τιμίων ἐκείνων μελῶν τῶν κοινοτήτων μας, ποὺ ὄχι μόνο προσέφεραν πολλὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ στὶς κοινότητες μας, ἀλλὰ χρῆζουν τῶν φροντίδων μας κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς ζωῆς τους. Ὁ οἶκος εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαήλ» δίνει τὴν εύκαιρία σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νὰ προσφέρουν, στηρίζοντας τοὺς ἡλικιωμένους μας, δείχνοντας τὴν ἀγάπη μας σὲ ὅλους αὐτοὺς «τοὺς ἐργάτες τῆς πρώτης ὥρας» κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴ.

Αὐτὴ τὴ χρονιά, ἃς ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὴ διαχρονικὴ παρουσία στὸν παλαιὸ καὶ στὸ νέο Ἰσραὴλ τῶν ἀγγέλων, προεξαρχόντων τῶν ταξιαρχῶν Μιχαήλ καὶ Γαβριήλ. Ἄς ἐνστερνιστοῦμε τὸν φιλανθρωπικὸ σκοπὸ τοῦ οἴκου εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαήλ», ἀνάβοντας στὴν καρδιά μας τὴ φλόγα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπαθείας στοὺς ἡλικιωμένους ἀδελφούς μας, εἴτε αὐτοὶ ἀνήκουν στὶς οἰκογένειες καὶ στὶς ἐνορίες μας εἴτε ὄχι, ἐνισχύοντας τὸ θεάρεστο ἔργο αὐτοῦ τοῦ πολυτίμου ιδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος