



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 398/2024

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την ημέρα τῶν Εὐχαριστιῶν.

28 Νοεμβρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τὶς Πρεσβυτέρες καὶ τὶς Διακόνισσες, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ» (Θεία Λειτουργία).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν εἶναι μία θαυμάσια ἐθνικὴ ἑορτὴ ὅλων τῶν ἀμερικανῶν, πὺ μᾶς καλεῖ νὰ συγκεντρωθοῦμε γύρω ἀπὸ τὸ κοινὸ εὐχαριστηριακὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι μὲ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸ Θεό. Ἀποτελεῖ τὴν κατάλληλη εὐκαιρία νὰ ἀναλογισθοῦμε τὴ ζωὴ μας, ὑπενθυμίζοντας στὸν ἑαυτό μας ὅτι ἔχουμε πολλὰ γιὰ τὰ ὁποῖα ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη, ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον καὶ ἰδίως πρὸς τὸ Θεό. Ὅλες αὐτὲς οἱ προετοιμασίες εἴτε γιὰ τὴν ἑορταστικὴν τράπεζα εἴτε γιὰ τὰ ταξίδια πὺ θὰ πραγματοποιήσουμε κατὰ τὸ

διάστημα πρὶν ἀπὸ τὴν Πέμπτη τῆς τετάρτης ἐβδομάδος τοῦ Νοεμβρίου (εὐχαριστοῦμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐτοιμάζουν τὸ ἑορταστικὸ τραπέζι γιὰ ἐμᾶς), ἅς μὴ μᾶς ἐμποδίσουν ἀπὸ τὸ νὰ στραφοῦμε πρὸς τὸ δημιουργὸ τῆς ζωῆς μας προσφέροντάς του εὐχαριστία ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδίας μας.

Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ μας εἶναι τὸ μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἂν ἀρκετοὶ ζοῦν δεκαετίες χωρὶς νὰ καθόλου νὰ τὸ σκεφθοῦν καὶ νὰ εὐχαριστήσουν τὸ Θεὸ γιὰ αὐτὸ τὸ μέγιστο δῶρο τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεώς τους, ἐμεῖς μπορούμε καὶ ὀφείλουμε νὰ προσέξουμε τὰ λόγια τῆς Θείας Λειτουργίας: «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ»! Ἡ Θεία Λειτουργία δὲν εἶναι πλήρης χωρὶς αὐτὴ τὴν προτροπή, ὅπως καὶ ἡ ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν δὲν εἶναι πλήρης χωρὶς τὴν ἀναγνώριση τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεώς μας ὡς δώρου Θεοῦ.

Εἶμαι ἐξαιρετικὰ εὐγνώμων γιὰ ὅλους ἐσᾶς, τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι μὲ τίς προσευχὲς καὶ τὴν ὑποστήριξή σας κάνετε νὰ ζωντανεύει ἡ διακονία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμον. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν, ἀλλὰ καὶ κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας, ἅς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ τὸ δῶρο τῆς ζωῆς καὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας του. Σᾶς εὐχομαι μία εὐλογημένη ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν!

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,



+ὁ Ἀμερικῆς Ἐπιδοφόρος