



**ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ**  
**ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

Αριθμ. Πρωτ.: 371/2024

**Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την έορτη των παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.**

10 Νοεμβρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τὶς Πρεσβυτέρους καὶ τὶς Διακόνισσες, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχόντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Καὶ οὐκ ἔστιν εἷς ἀντεχόμενος μετ' ἐμοῦ περὶ τούτων, ἀλλ' ἡ Μιχαὴλ ὁ ἀρχὼν ὑμῶν.»  
(Δανιὴλ 10:21).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στὸ ὄραμα τοῦ προφήτου Δανιὴλ, ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἀποκαλύπτεται ὡς ἰσχυρὸς παράγων ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὑπερασπιστὴς ἐναντίον παντὸς κακοῦ. Ἀνατρέχοντας τὴν Ἁγία Γραφή διαβάζουμε ὅτι οἱ ἄγγελοι ἐμφανίζονται σὲ ποικίλα μέρη καὶ σὲ ἀριθμούς, πὺν πολλές φορές ξεπερνοῦν τὴ φαντασία μας. Ὅμως ὀφείλουμε πάντοτε νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ ὅτι «ἄγγελος» σημαίνει «ἀγγελιοφόρος», κάποιος δηλαδὴ πὺν μᾶς φέρνει ἕνα σπουδαῖο μῆνυμα ἀπὸ τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Κάθε ἔτος ἐορτάζουμε τὴ Σύναξη τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν μὲ τὰ ἐννέα τάγματα τους, στὰ ὁποῖα ἐπικεφαλεῖς εἶναι οἱ ἀρχιστράτηγοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ. Σὲ μιὰ τέτοια ἡμέρα, ἄς ἀφιερῶσουμε λίγο ἀπὸ τὸ χρόνο μας γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὰ

σπουδαῖα ἔργα πού ἐπιτελοῦνται στόν οἶκο εὐγηρίας «Ἅγιος Μιχαήλ», τὸ ἴδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας γιὰ τὴ φροντίδα τῶν ἡλικιωμένων. Ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ θεωρεῖται ὁ κραταῖος προστάτης καὶ φύλακας ἐκείνων πού διαμένουν στό ἴδρυμά μας αὐτὸ καὶ συμπαρίσταται σὲ αὐτούς τόσο σὲ αὐτὴ ὅσο καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ.

Αὐτὴ τὴ χρονιά, ἄς σκεφτοῦμε ὅλοι νὰ κάνουμε μία δωρεά, ὁποιοῦδήποτε ὕψους, πρὸς τὸν οἶκο εὐγηρίας «Ἅγιος Μιχαήλ», προκειμένου νὰ στηρίξουμε τὶς γενεές πού προηγήθηκαν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς. Ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει τὸ περιστατικό, ὅπου ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ στάθηκε ὡς ὁ μοναδικὸς ὑπερασπιστής. Ὅμως τὸ μήνυμα εἶναι ξεκάθαρο, διότι ὅλοι μας μπορούμε νὰ πάρουμε θέση ὑπεράσπισης μαζί μὲ τὸν ἅγιο ἀρχάγγελο, καὶ νὰ γίνουμε ἓνα ἀδιαπέραστο τεῖχος προστασίας, στήριξης καὶ προσευχῆς γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους μας. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, θὰ συμβάλουμε γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν νέων δομῶν πού θὰ στεγάσουν καὶ θὰ προστεῦσουν τοὺς ἡλικιωμένους μας στό καινούργιο κτίριο τοῦ «Ἁγίου Μιχαήλ».

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,



† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος